

Oude kranten



Henrik Vermandere x Elodie Gekiere, beiden overleden op 14 jan 1914.

<https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dz02z13z2q>



Tot haar 91ste fietste Bertha nog gezwind rond. nu houdt ze het bij

FOTO CVG

Bertha Gekiere (98),
°januari 1902, Petegem

„Het waren harde winters”

PETEGEM/DEINZE - In het Sint-Jozefrustoord in het Oost-Vlaamse Petegem-Deinze wandelt kandidaat-eeuwelinge Bertha Gekiere dagelijks een paar keer de vleugels rond van het nieuwe complex. Tot haar 91ste reed ze nog gezwind met de fiets rond in haar geboortedorp.

Vijf jaar geleden verliet Bertha haar woning in de Driesstraat en nam haar intrek in het rustoord. Daar voelt ze zich geborgen en thuis. Zoon Etienne, die in Astene woont, komt enkele keren per week langs om moeder een beetje gezelschap te houden.

Vanuit haar ruime kamer kijkt Bertha naar de neerdwarrelende sneeuwvlokken. Ze herinnert zich nog de tijd voor de Eerste Wereldoorlog, toen ze als tiener tijdens de decembermaand altijd in de sneeuw wandelde. „Ik stamde uit een groot gezin van dertien. Samen met mijn moeder ging ik toen soms hout sprokkelen voor de Leuvense stoof. Nog zo'n kleinood dat men nergens meer aantreft. Het waren harde winters en de huizen waren nog niet zo goed geïsoleerd.”

Na haar huwelijk met Remi Coussement uit Nazareth werkte Bertha eerst bij Gevaert aan „de staatie” en later bij kinderwagenfabrikant Torck. Remi was

aan de slag bij de veevoerders Goethals, ook al aan het station, om te eindigen bij Van Thuyn in Brussel.

„Iedere zondag gingen Remi en ik kaarten. Het was leuk. Dat was onze ontspanning. We luisterden ook veel meer naar de radio dan nu. Thuis hield ik mij bezig met naaien. Voor het overige was ik graag buiten. Mogelijk is het door veel te fietsen dat ik langzaam maar zeker naar de honderd kan toelevens. Spijtig genoeg is mijn man te vroeg gestorven. Hij was amper 67 jaar oud.”

„Daarna ben ik alleen blijven wonen in mijn woning in de Driesstraat. Ik kookte mijn eigen potje, maar eenmaal ik negentig werd, liep het wat minder gemakkelijk. Hier in het rustoord kan ik over het eten trouwens niet klagen. We hebben alles wat we moeten hebben en ik luister naar wat anderen te vertellen hebben.”

Tijdens dit gesprek in de goed verwarmde middenplaats van het rustoord krijgen Bertha en ik intussen bezoek van andere medebewoners. Iemand merkt op: „Bertha pas op he, nu ge met zo'n 'jonge gast' in uw omgeving zit”. Bertha repliqueert onmiddellijk: „Ik heb me er zelfs schoon voor opgekleed.”

John DE VLIAGER

Het Vaderlandsch Lied
DER
**Vluchtelingen-
Baanwerkers,**

In het nog onbezette Belgenland.
(Verboden nadruk.) Zangwijze « De Brabançonne »

I.

Wij *Vluchtelingen* uit België's Vlaamsche streken
Die achter 't Leger banen maken klaar ;
't Is maanden lang dat wij ver zijn uitgeweken :
Verjaagd door Willem : *Belgie's Moordenaar !*
Wij leefden hier, velen van in October
Den winter dóór, in armoë en verdriet
Ons leven was zóó droevig en zóó sober ;
Maar..... « Belgenland » verlieten wij toch niet !....

II.

Wij bleven hier.... en blijven er nog op heden
Uit liefde voor « Ons Eigen Heerd » en « Land ! »
Zelfs zijn wij nu allen in het werk getreden
Langs weg en baan : « *Voor Vorst en Vaderland ! »*
« *Ons' Zonen* » staan *vóór ons* aan het verdelgen
Van 't Duitsch Gespuis – wijl wij van achteraan
Vol hoop en moed : *als Frome, Ware Belgen*
Herstellen en vernieuwen elke baan !....

Dit is *Het Vaderlandsch Lied der Vluchtelingen – Baanwerkers*. Pieter Ghesquiere, vluchteling uit Geluveld was baanwerkersbaas in Proven. Dit document dateert uit de Eerste Wereldoorlog.



Deze foto werd genomen toen Georges Samyn in 1945 terugkwam na een verblijf van dertien maanden als krijgsgevangene in Wenen (Oostenrijk). Aan zijn toenmalige woonst op de hoek van de Stavelestraat in Elzendamme herkennen we: 6. Bertha Gykiere (echtgenote van Georges), 7. Georges Samyn, 9. Pharailde Dewyse (echtgenote van Charles) en 11. Charles Samyn (vader van Georges).

Een artikeltje dat staat in een dagblad van 't getrouwe Maldegem van 27 oktober 1935

Oct. 1935 ZEVENDE BLADZIJDE.

EN AANBOD

TE KOOP bij R. GEKIERE
 Flandria Garage te MALDEGEM
 Tel. Maldegem 98 :

Plymouth 4 deuren 1935 (nieuw) ; Chevrolet 4 deuren, Master 1935 (nieuw) Renault, prima quatre, 4 d. 1934 Renault mona quatre 4 deuren 1934 Ford 4 deuren 1931 Camion Ford 3 ton 1931 Chevrolet tracteur met remorque 5-6 ton 1932. Verkoop, aankoop en verwisselen van al- le autos.	1928 1 1/ 2 T 1931 192 192 192 19 19
--	--